

de ! KUNSTHUMANIORA

OPGELEGDE TEKSTEN TWEEDE JAAR (EERSTE GRAAD)

- A Waarom zeg je niks?
B Hoezo?
A Hoezo?! Van gisteren.
B Wat gisteren?
A Je weet heel goed wat ik bedoel. Gisteravond.
B Gisteravond? Nee, zegt me niks.
A Onze afspraak.
B Van?
A ...
B God. God. God. God. Da's juist. Natuurlijk. Oh. Rats vergeten. Dat is met die.....
A Je wilde niet.
B Wat niet?
A Je wilde gewoon niet mee.
B Dit had ik bij me....Verrassing.

uit 'Fit ' van Johan de Paepe

de ! KUNSTHUMANIORA

OPGELEGDE TEKSTEN TWEEDE JAAR (EERSTE GRAAD)

De taart

Er staat een taart in de etalage,
een grote witte taart.
Wat moet ik doen?

Ik moet aan geld komen,
ik moet een steen door dat raam gooien,
ik moet jarig zijn,
ik moet zorgen dat die juffrouw binnen,
die met die rode lippen,
verliefd wordt op mij -

ik doe mijn ogen dicht,
druk mijn neus tegen het glas,
prevel:
taart, grote witte taart, vlieg ongeschonden door dit raam...
of moet ik zelf bakker worden, banketbakker d'excellence?

Toon Tellegen

de ! KUNSTHUMANIORA

OPGELEGDE TEKSTEN TWEEDE JAAR (EERSTE GRAAD)

Mij fopje niet, Dimi!!!

Depressief?

Jij bent nooit om een grap verlegen, Dimi. Als je echt denkt, dat ik daar intrap, ben je goed gek.

Depressief, jij ? Laat me niet lachen! Ik durf te wedden dat je thuis zit te gieren van het lachen met alle goedgebouwde sukkels die je geloven.

Is het je om de meisjes te doen? Een beetje de zielenpoot uithangen zodat the girls je vertroetelen en je overladen met 101 zoentjes op je 101 pukkels?

Je bent ziekelijk, Dimi.

Mag ik je er trouwens aan herinneren dat ik vorig jaar twaalf weken moest platliggen omdat ik geopereerd was aan mijn rug!

Toen heb je me geen enkele brief geschreven....en je bent me zelfs niet één keer komen bezoeken.